

observant



artikelen oud | zoeken | weblogs

paartjes | adverteren

Afgewezen promovendus haalt doctorstittel in België

20-10-2011 -

Op het allerlaatste moment werd zijn promotie aan de TU Eindhoven verhinderd, maar nu heeft de omstreden Marcoen Cabolet aan de Vrije Universiteit Brussel alsnog nog de doctorstittel behaald. Summa cum laude nog wel.

Drie jaar geleden ontstond er opschudding na een interview met de promovendus in het Eindhovense universiteitsblad *Cursor*. Cabolet verdedigde een theorie die tegen de kwantummechanica en algemene relativiteitstheorie indruist. Hij speculeerde dat antimaterie wordt afgestoten door de zwaartekracht. Hij zou zomaar eens de Einstein van deze eeuw kunnen worden, aldus de openingszin van het artikel.

Er ontstond een rel en Nobelprijswinnaar Gerard 't Hooft werd gevraagd als buitenstaander zijn licht op de kwestie te laten schijnen. Die verwees het proefschrift naar de vuilnisbak. Cabolet sribbelde tegen, maar de TU Eindhoven was onverbiddelijk. Als een proefschrift niet aan de norm voldoet, kan de promotie nu eenmaal geen doorgang vinden, ook niet als de universiteit kort van tevoren tot dat oordeel komt.

Nu meldt *Cursor* dat Cabolet alsnog de doctorstittel voor zijn naam mag zetten. Hij is summa cum laude gepromoveerd. Niet in de natuurkunde, maar in de 'wijsbegeerte en moraalwetenschappen'.

HOP, Bas Belleman

Feedback
Sluit venster

Naam:
 Telefoon:
 E-mail:
 Bericht:

Verzend

oude artikelen

Bussemaker: "Universiteit Leiden overtreedt de wet"

NEDERLAND. De Universiteit Leiden mag vijfdejaars bachelorstudenten niet de deur wijzen. Onderwijsminister Bussemaker heeft de Leidse rechtenfaculteit gesommeerd de regels aan te passen, zei ze vandaag in de Tweede Kamer. "Dat de Leidse ...

blonde staartjes/ruige jongens

De meest begeerde vrijgezel van Les Must

Ze heeft net de aspirantentijd van haar dispuut Les Must (Tragos) achter de rug. En dat was geen sinecure. Het was zwaar, een ware uitputtingsslag – meer mag ze er niet over loslaten – waardoor ze nauwelijks aan zichzelf toekwam. Laat sta...

zing, bid, vecht, huil, lach, werk en bewonder

"Leggings! Daar kan ik niet tegen"

Marlies In de Braekt (59), Mheer
Beheerder bij Observant sinds 1989, vertrekt per 1 september met keuzepensioen
Getrouwd met Jan
Woont in Mheer

meer dan bier alleen

Hortend en stotend

Ook voor de leek is het te zien: de poëzie van het roeien, wanneer een team zich als één man beweegt, de boot in lange halen en in een afgestemd ritme over het water glijdt. De driehonderd meter open water worden, met stroming en al, verslonden. Vier...

bergbroeder neemt er niets van terug

De Bergbroeder 11-collentocht (!!!)

Hoe moet dat nou? Voor mijn pensioen al doodgeknuft! Daar blijf je als eezame beleidsambtenaar annex columnist toch niet onberoerd onder? Erger, daar zou zelfs een standvastiger geest dan ik van naast zijn schoenen gaan lopen. Mevrouw B. heeft me...

verplichte literatuur

T.S. Eliot op je iPod

Wie: Guido Goossens, kunstanalist bij cultuur- en maatschappijwetenschappen
Boek: Het barre land, door T.S. Eliot
Voor wie: cultuurwetenschappers

muziek

Anneke is weg

In een eerder stukje schreef ik er al over: mijn fijne herinneringen aan een alternatief podium in Wageningen, Bevrijdingsdag, onder een paraplu in de zeikende regen, een glas aangengelend festivalbier in de hand en je klamme sigaret tussen je tanden. ...

toneel

Lugubere verhalen

De straf voor Madonna's overspel is hard. "Vermink haar lichaam en gooi haar dan van de hoogste toren" – dat is wat haar man eist. Madonna (onschuldig) weet de knecht die haar moet vermoorden ervan te overtuigen dat ze verlief...

» Meer nederland

nederland